

8-10 jaar



Gesprek: In het verhaal van vandaag worden Herodes en Jezus met de woorden 'koning', 'leider' en 'baas' omschreven. Wat is een leider? Wat is een baas? Zit er ook een verschil tussen een leider en een baas? Wat vinden de kinderen beter bij een koning passen?



Creatief: Krant: Stel je voor dat jij een journalist bent en over dit verhaal een verslag mag schrijven. Wat zou de krantenkop dan zijn? Maak een krantenbericht bij deze kop. Maak er ook een afbeelding bij. Plak alle krantenberichten bij elkaar tot een krant.



Tekenen: Hebben de kinderen wel eens een cadeautje uit een ver land gekregen? Soms nemen opa's of oma's zulke cadeautjes mee na vakantie. Dat heet een souvenir. De magiërs nemen ook cadeaus mee uit hun eigen land. De kinderen mogen tekenen wat voor cadeau uit Nederland ze aan de nieuwe koning zouden geven.

11-12 jaar



Gesprek: Wat zegt het over Jezus dat er magiërs uit verre landen bij hem op bezoek kwamen? En wat zegt het over Jezus als er in plaats van magiërs herders op bezoek komen. Welk bezoek vinden de kinderen beter bij Jezus passen?



Computer: Kaart: De jongeren onderzoeken waar de magiërs vandaan kunnen komen, waar het paleis van Herodes ligt en waar de stal staat. Ze maken met behulp van een atlas of google zelf een routekaart voor de Magiërs. De routekaart kan aangevuld worden met personages, plaatsen en gebouwen waar de jongeren aan moeten denken bij het verhaal over de geboorte van Jezus.

Vertelling 8-12 jaar

De nieuwe koning

In Jeruzalem staat een paleis. Het is het paleis van koning Herodes. Voor de poort van het paleis staat een groepje mannen. De mannen weten alles over de sterren en de natuur. Ze weten zoveel dat de mensen de mannen magisch vinden. Daarom worden de mannen Magiërs genoemd. Die magiërs zien er bijzonder uit. Hun kleren lijken niet op de kleren van de mensen hier in Judea. Ze dragen glimmende mantels. De mantels hebben kleuren die je hier bijna nooit ziet: groen, paars, diep rood. Bij de poort van het paleis vragen de magiërs naar de koning. Als je ze hoort praten, weet je dat de magiërs niet van hier zijn. Ze praten anders dan de mensen in Judea. De letters g en r klinken uit hun mond veel zachter, zoeter. Zulke bijzondere mannen moeten wel belangrijk zijn, denkt de wachter bij de poort. Hij loopt snel het paleis in. Hij zoekt koning Herodes. De magiërs vragen naar de koning van de Joden. Dat moet koning Herodes wel zijn, toch? Hij is koning van Judea en in Judea wonen Joden. Kijk, daar is hij. Daar zit Herodes op zijn troon. 'Koning, koning, kom snel', zegt de wachter. 'Kom snel!', zegt Herodes, 'zo praat je niet tegen jouw koning.'

'Maar er zijn belangrijke mannen, meneer de koning.'

'Belangrijke mannen? Wat voor belangrijke mannen?' vraagt Herodes. 'Zijn ze belangrijker dan ik ben?' 'Dat weet ik niet meneer de koning, kijkt u toch zelf', zegt de wachter. Samen lopen ze snel naar de poort van het paleis.

Daar staan de magiërs nog steeds te wachten. Ze hebben kistjes in hun handen. Koning Herodes ziet niet wat er in de kistjes zit. Het lijken cadeaus.

'Is dat voor mij?' vraagt Herodes. 'Nee, dat is voor de koning', zeggen de mannen.

'Ik ben de koning', zegt Herodes. 'Het is voor de nieuwe koning', zegt een van de mannen.

'Er is helemaal geen nieuwe koning!' roept Herodes. 'Ik ben de koning, de enige koning.

We hebben een keizer: keizer Augustus. En voor de rest ben ik de baas', zegt Herodes ongeduldig. 'We willen de nieuwe koning aanbidden, snap u', zeggen de magiërs. 'We hebben in de sterren gelezen dat er een belangrijke nieuwe koning geboren is. Hij is de koning van de Joden. Is er in de buurt een koningskind geboren?'

Herodes is er helemaal klaar mee. De magiërs zijn niet belangrijk, die magiërs zijn vervelend. Ze stellen steeds dezelfde domme vraag. Maar wat nou, wat nou als die magiërs wel gelijk hebben? Ze zijn niet voor niets magisch. Wat nou als er wel een nieuwe koning is. Dat is niet de bedoeling, denkt Herodes.

Hij roept meteen al zijn geleerden bijeen. Dagenlang zoeken ze in boeken, in sterrenkaarten en in alle aantekeningen van de volkstellingen. En dan weten de geleerden het: in Betlehem wordt de leider van de Joden geboren. Dat heeft die profeet van vroeger gezegd. Herodes schrikt: het is niet zomaar een koning. Het is zelfs een leider. Dat is niet de bedoeling. Dat is helemaal niet de bedoeling. Want als er een nieuwe koning is, wat moet ik dan?

's Nachts, als iedereen ligt te slapen, roept Herodes de magiërs bij zich in het paleis. Hij vertelt hen over de koning in Betlehem. Hij vraagt hen om op onderzoek te gaan. Hij vraagt hen om daarna terug te komen, want Herodes wil alles weten over het kind. De magiërs lopen het paleis uit. Buiten kijken ze naar de lucht. Daar zien ze die grote, stralende koningsster weer schijnen. Ze volgen de ster en komen in Betlehem.

In Betlehem in een stal ligt die nieuwe koning. Zijn moeder Maria wiegt hem in haar armen. Hij is nog klein. Toch weten de magiërs het zeker: dit is de nieuwe koning. Ze geven het kindje de kistjes met cadeaus: goud, wierook en mirre.

Op weg naar huis nemen de magiërs een andere route. Ze gaan niet langs Jeruzalem, langs koning Herodes. Van die oude koning kan niets goeds komen. De magiërs nemen een andere weg naar huis, misschien wel in een bootje.

Machteld Touwen



Weetje

Wist je dat in het Bijbelboek Lucas geen Magiërs maar alleen herders bij de geboorte van Jezus op bezoek komen.